



BURENBRIEF

AUGUSTUS 2021

Van de redactie

Onze Zandgatmascotte Thijs IJsvogel poogt plaats te nemen op een schaakstuk. Op het voorblad ziet u ook aan de overkant een kolom boven het water uitsteken; ogenschijnlijk goor en besmeurd. Dat klopt.

Aan beide fenomenen gaan we hierna aandacht schenken. MAAR EERST DIT:

In onze buurt bestaan clubs en verenigingen in grote en kleine formaten. Ze staan op her-ontwaken, nu de coronagolven afvlakken. Tijd om de staat op te maken. We leggen de Golfclub even terzijde. Er is ooit één Kostvliezer lid van geweest en daarbij is het gebleven.

Oud

Van oudsher kent Kostvlies een zangvereniging (Volkszang), een toneelvereniging (DES) en een Biljartclub.

Deze hebben weliswaar hun wortels in de lokale grond, maar slechts een enkel lid woont (nog) in Kostvlies.

Stichting Mr Kranenborgschool heeft geen leden, wel donateurs. De school biedt onderkomen en ruimte aan gebruikersgroepen.

Nieuw

Jongere clubs zijn de Blaaskapel, de Koersbal-groep en Vereniging de Hamerlanden.

Een paar keer per seizoen komt een Bloemschik-gezelschap bijeen. Dit is een groep met wisselende deelnemers zonder permanente organisatie.



Verborgen

Er zijn ook kringen die minder in het oog vallen. Ze tellen slechts een handjevol leden, maar zijn stabiel in duur en frequentie. We vernemen het graag, of er meer zijn dan de hier volgende.

- Quilt-gilde. In 2016 besteedde de Burenbrief er twee keer aandacht aan. Deze club bloeit nog volop.

- Leesclub. Deze kring komt al 14 jaar bij elkaar om leeservaringen uit te wisselen over een boek, dat samen is uitgekozen..



- Schilderclub. Deze is de grootste onder de kleintjes, bestaat 11 jaar en heeft het buurthuis als domicilie.

- Schaakclub. Waarschijnlijk **de oudste en ook de kleinste** van deze reeks. Het is een mini-sociëteit, de beide leden komen wekelijks bijeen. Bijzonderheid: gewoonlijk staan naast het bord twee whiskyglazen opgesteld.

Kleine clubs dragen op hun eigen manier bij aan de sociale cohesie, mogelijk evenveel als de grote. Enige extra aandacht is daarom op zijn plaats. Eerder gebeurde dat met de quilts. Verderop in deze Burenbrief richten we de focus op het schaken.



Uitverkiezing?

De Commissaris van de Koning zal op 13 okt. 2021 voor het eerst de Groene Anjer Prijs uitreiken.

‘Veel burgers maken zich zorgen om de teloorgang van natuur, landschap en biodiversiteit. Tegelijkertijd zetten veel mensen deze zorg om in activiteiten, door zich als vrijwilliger daadwerkelijk in te zetten voor behoud van de schoonheid van de provincie Drenthe. Met De Groene Anjer wil Cultuurfonds Drenthe duurzame initiatieven onder de aandacht brengen en nieuwe vrijwilligersgroepen inspireren en aanmoedigen om ook een groen initiatief te beginnen’, aldus het cultuurfonds.

Aan het winnen van de Groene Anjer Prijs is 3000 euro prijzengeld verbonden. De nummers 2 en 3 ontvangen elk 1000 euro prijzengeld.

Vereniging de Hamerlanden is een van die drie genomineerden.

De reden daarvan is, dat de vereniging in samenwerking met St. Het Drentse Landschap het Zandgat wist te Verwerven, met als doel: behoud en ontwikkeling van dit natuurgebied.

Openstelling voor bewoners en passanten is steeds mede het motief geweest het Zandgat aan te kopen.

Op zich is de nominatie al een geweldige opsteker, waarvan we allen profiteren.

Agenda

18 september
25 september
13 oktober
6 november

World Clean up Day
Burendag
Uitreiking Groene Anjer Prijs
Natuurwerkdag

World Clean up Day valt op 18 september.

Eerder heette dit Opschoondag, Nederland Schoon of Hemmeldag. Het zwerfvuil valt nu nogal mee.

Een uitzondering is de rommel, waarmee automobilisten de berm langs de Van Veelenweg verrijken.

Er is deze keer geen ploeg om het opruimen te coördineren. Het gaat dus nu om individueel in eigen regie te clean-uppen.

Houtkap langs de Van Veelenweg



Vereniging de Hamerlanden heeft een afspraak met de gemeente Aa en Hunze

op grond waarvan het Hamerlandenhout, door de vereniging wordt onderhouden. Dit is het stuk bos ter hoogte van de Semslanden, gelegen tussen de spoordijk en de Van Veelenweg.

De gemeente gaat binnen afzienbare termijn onderhoud uitvoeren langs de Van Veelenweg. De gemeente is als eigenaar verplicht de veiligheid te garanderen en de uitvoering van het belendende sloot-onderhoud mogelijk te maken. Het dunnen van deze beplanting is geen werk dat door leden van de groenploeg / onze vrijwilligers kan worden uitgevoerd. De gemeente gaat dit werk uitbesteden aan een in bosonderhoud gespecialiseerde aannemer.

De geplande werkzaamheden zijn ter plaatse met het bestuur van Vereniging de Hamerlanden besproken.

De te dunnen bomen zijn geblest en zijn door de leden van de Hamerlanden in de juli maand bekeken.

Via werktekeningen is een en ander vastgelegd.

Een bescheiden deel van het als zodanig verkregen hout komt ten goede aan Vereniging de Hamerlanden.

Hans Haerkens, voorzitter

Oranje Fonds over Burendag



In 2021 vieren we Burendag op **25 september**.
Het is een dag waarop je gezellig samenkomt
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor
elkaar en de buurt.

Het doel van de BURENDAG is het versterken van de band tussen de bewoners van de buurt. Je leert elkaar het beste kennen als je samen bezig bent. In Kostvlies hebben twee organisaties zich opgeworpen klussen te laten uitvoeren.

- De Mr Kranenborgschool doet dit op kleine schaal 'inpandig' met inachtneming van de covid-regels (1,50 m afstand).
- De Beheercommissie Zandgat benut de Burendag om samen buiten-klussen in het Zandgatgebied uit te voeren. Zie bijgaande uitnodiging.



Burendag Kostvlies 25 september 2021

Beste Buurtgenoten,

Jullie zijn van harte welkom om deze dag mee te beleven en gestalte te geven.

De organisatie van onderstaand programma is in handen van de
beheercommissie van het Zandgat.

Er staan een aantal klussen op het programma, maar er is ook ruim voldoende tijd om
onderling bij te praten.

De klussen:

- Aanleggen van de jeu de boulesbaan.
- Nieuwe schelpenlaag verspreiden over het bestaande pad.
- Gaas aanbrengen op de zandheuvel voor de oeverzwaluwen.
- Bollen planten.

Ontspanning:

- Variatie op het spel "levend ganzenbord", speciaal voor de jonge deelnemers.
- De kinderen spelen dit spel samen met hun ouders.
- Rondje beweegtuin met demonstratie.
- Koffiedrinken, lunch en nazit *)

Programma:

- 09:00 uur: verdeling van de werkzaamheden en aan de slag
- 10:30 uur: pauze met koffie, thee en limonade *)
- 11:00 uur: demonstratie beweegtuin
vervolg werkzaamheden
- 12:30 uur: lunch
- 13:30 uur: levend ganzenbord
afroeden van de werkzaamheden
- 15:00 uur: opruimen en nazit met hapje en drankje *)

*) De organisatie verzorgt de catering. Alles is gratis.

Meld je aan vóór 20 september

Het streven is evenveel of meer deelnemers dan vorig jaar (ca. 30)
te mogen ontvangen.

Neem zelf een (tuin)stoel mee, zodat je tijdens de pauzes lekker kunt zitten.

**In verband met de organisatie en de catering graag uiterlijk 20 september
aankomen bij Marjan Doijer, Kostvlies 49, marjandoijer@gmail.com**



In de zomer is er een grote variatie aan eetbare wilde planten, kruiden en bloemen.

Door veel verschillende planten aan jouw maaltijd toe te voegen, krijg je een rijk palet aan gezonde stoffen binnen.

Zo krijg je niet alleen een kleurrijke, maar ook gezonde aanvulling op je maaltijd.



Gierstsalade met wilde kruiden

Recept van Leah

Ingrediënten

- ◇ 200 gram gekookte gierst
- ◇ 50 gram geroosterde pompoenpitten
- ◇ bakje kerstomaatjes
- ◇ 1 komkommer
- ◇ bakje olijven
- ◇ flinke bos wilde kruiden en eetbare bloemen (melganzevoet, paardenbloemblad, bloemen van de teunisbloem, kaasjeskruid, viooltje en harig wilgenroosje)
- ◇ sap van een halve citroen
- ◇ 1 theelepel zest (geraspte citroenschil, het gele gedeelte)
- ◇ scheut olijfolie
- ◇ scheut balsamicoazijn
- ◇ peper en zout



Bereiding

- ◇ Kook de gierst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
- ◇ Giet deze af en laat het afkoelen.
- ◇ Maak een dressing van olijfolie, balsamicoazijn, citroen en zest, peper en zout.
- ◇ Roer dit door de gierst.
- ◇ Snijd de tomaatjes, komkommer, olijven en wilde kruiden in stukjes.
- ◇ Doe de gierst in een platte saladeschaal.
- ◇ Schik de overige ingrediënten over de gierst en garneer met de eetbare bloemen.

Viooltje.

Overige kruiden/bloemen-ingredienten staan afgebeeld bovenaan op de volgende bladzijde.



www.inhetwildeweg.nl



paardebloem



melganzevoet



muskuskaasjeskruid



teunisbloem



harig wilgenroosje

IJZERSTERK

**Dagelijks kun je hem de buurt zien verkennen.
Dat doet hij te voet of elektrisch fietsend.
Gewoonlijk is hij in gezelschap van Heidi, zijn hondje.
Niks bijzonders? Toch wel.**

Ik vermoed bijvoorbeeld dat hij nog wel eens zal terugdenken aan hoe hij hier 53 jaar geleden in Kostvliet neerstreek.

Wim Sikkema (nu 85) spande destijds zijn paardje voor de woonwagen en vertrok definitief van het kampje aan de Sodemorseweg. Aan boord waren Sientje (nu 81), zoon Wim jr en Piet van zes weken oud.

Het pad naar achter de woning, halverwege Kostvliet, was vrij onbegaanbaar en hun paardje kon de woonwagen niet door de modder trekken. Met het paard van overbuurman Dijk lukte het de woonwagen te parkeren achter de woning, hun eerste vaste stek.

Ze weten veel te vertellen van vroeger, waarbij hun goede geheugen heel makkelijk namen en jaartallen kan ophoesten. Binnenkort zijn ze 63 jaar getrouwd. Tijd om eens aan te schuiven bij hun keukentafel.

Wim had z'n hele leven al in een woonwagen gewoond, maar was direct blij met de woning die de gemeente Gasselte ter beschikking had gesteld. Sientje kwam uit Heiligerlee waar haar vader werkte in de klokkengieterij en had voor haar huwelijk met Wim nog nooit in een wagen gewoond.



Ze was inmiddels zo verknocht aan haar wagen, dat ze er moeite mee had om deze in te ruilen voor een vaste woning.

Ik herinner me van jaren geleden de strook land achter hun woning, die vol met oud ijzer en autowrakken lag. Een ongekende uitstalling.

Wim haalde dat op in de omgeving, van Annen tot Nieuw Buinen. Eerst met een bakfiets, toen met een paard en wagen en nog later met een aanhangwagentje achter de auto. Grote containerwagens kwamen regelmatig het erf weer leeghalen.

Nu bezien was het een hele toer om zo'n vrachtwagencombinatie achter het huis te krijgen.

Nadat ze stopten met de ijzerhandel, hebben ze nog een poos wat Shetlanders gehad op het stukje land.

Nu is het de uitlaatplek voor hondje Heidi.

Zoveel verhalen komen er los dat je er makkelijk een boek over kan schrijven.

Er zijn niet veel bewoners van Kostvliet die er al zo lang wonen, dat ze vrijwel iedereen hier hebben zien komen. Alleen de broers Klaassens en Albert Hadderingh waren er eerder.



Ik heb 1 foto gevonden uit 1983 waar ik op sta met mijn eerste grasmachine en op de achtergrond een flinke rij oud ijzer.

Het is goed te weten dat Sientje en Wim, Kostvliet een warm hart toedragen. Ze hebben hun kinderen er een fijne jeugd kunnen geven. Zelf wonen ze hier nog steeds met veel plezier.

Een leven van ijzersterke tevredenheid.

Chiel van Leusden

VAN DE BEHEERCOMMISSIE HET ZANDGAT.

Misschien lijkt het of er de laatste tijd niet zoveel is gebeurd, maar we zijn wel degelijk bezig.

Sicuro, de leverancier van de beweegtoestellen, heeft aangegeven dat we voor week 37 (13-17 september) op de planning staan. Voor die tijd gaan we ervoor zorgen dat het gras gemaaid is, de exacte plaats van de toestellen is gemarkeerd, de bank op het terrasje aan het water op zijn plaats staat en de stenen trap verwijderd is.

De oeverwal heeft helaas geen gebruik gemaakt van de mooie zandheuvel. Het advies van de werkgroep Vliegvlug uit Meppel is: steek de wand aan de waterkant wat steiler af. Gaas op de heuvel zou tegen de ganzen kunnen helpen en zorg dat er geen doorgang naar de heuvel is. Tijdens de BURENDAG beginnen we met het plaatsen van gaas.

De overige werkzaamheden doen we later. Het programma voor de BURENDAG is gereed. De komende weken gaan we alles voorbereiden: o.a. grind, schelpen, bollen en gaas bestellen.



Gerooid Jacobskruid, eerste ronde: 470 kg

VERENIGING
DE HAMERLANDEN

Een paar weken geleden liet het **Jacobskruid** zich weer zien. We hebben het zoveel mogelijk verwijderd, in meerdere rondes. Zie foto.

We lopen regelmatig met een snoeischaar een rondje om het Zandgat: de braamstruiken groeien hard in deze groeizame zomer.

Buiten de gebieden van de varkens steekt nog wel eens een Berenklaauw de kop op. We proberen deze zoveel mogelijk handmatig te bestrijden.

De varkens aan de oostzijde groeiden goed (laatste tijd voornamelijk door het bijgevoerde biks). Begin augustus waren ze rijp voor de slacht. Een week later zijn er 3 'nieuwe' varkens gebracht. Deze varkens blijven tot oktober. De varkens die zich rond eten in het berenklaauwgebied (zuidzijde) mogen tot begin september blijven.

Het informatiebord bij de ingang was van de sokkel gevallen. De oorzaak is ondeugdelijke lijm. Inmiddels heeft Het Drentse Landschap het probleem opgelost.

Het fruit in de boomgaard bij de entree van het Zandgat komt tot rijping. Het staat iedereen vrij, de vruchten te plukken.

We hopen dat zich weer veel buurtgenoten melden voor de BURENDAG, zodat we in de volgende Burenbrief veel gerealiseerde projecten kunnen laten zien.

Marjan Doijer

Secr. Beheercommissie het Zandgat

Nieuwe bestuursleden Vereniging de Hamerlanden

Gerco Onderwater

Prompt nadat we ons hier gevestigd hadden, besloten we lid te worden van de Hamerlanden. We hechten aan een leefomgeving die ons verbindt met 'buiten zijn' en genieten van de natuur.

We steunen dus graag degenen die zich hier daarvoor inzetten. Ik wil ook daadwerkelijk een steentje bijdragen op basis van ervaringen, creativiteit en onderzoek. Als bestuurslid kijk ik er naar uit voor vereniging en buurt iets

moois neer te zetten, waarvan we allemaal kunnen genieten.

Woont hier: sinds november 2019 aan de Achterweg

Samen met: Jolanda en kinderen Jurian en Kyran

Ervaring: reizen, wetenschappelijk onderzoeker

Beroep: dir. 'School for Science and Engineering' (RUG)



Marjan Doijer

Sinds de oprichting van de Vereniging ben ik een betrokken en soms kritisch lid.

Vorig jaar ben ik met (vervroegd) pensioen gegaan. Ik heb toen zitting genomen in de Beheercommissie Zandgat. Het werk dat dit met zich meebrengt, heeft mij ervoor behoed om in het zogenaamde zwarte gat te vallen. Als bestuurslid zal ik me blijven inzetten voor het beheer en onderhoud van het Zandgat. Als secretaris hoop ik de interne en externe communicatie bevredigend te behartigen.

Woont hier: sinds eind 2008 te Kostvliet

Samen met: Ariën

Ervaring: 37 jaar docent middelbaar onderwijs (wiskunde)

Beroep: gepensioneerd



Biense van Spronsen

Mijn vrouw en ik vinden het een voorrecht om een bijdrage te leveren aan de vereniging.

Yvonne door het verzorgen van 'de leasevarkens' en ik als lid van de Beheercommissie Zandgat. Dit jaar doen we de laatste bestedingen van het (subsidie)Leadertraject.

Aldus kunnen we de ontwikkelingsfase van het Zandgat afronden. Daarmee beëindigt de beheercommissie haar functie en taken. Als bestuurslid wil ik me blijven inzetten met name voor beheer en onderhoud van het Zandgat.

Woont hier: sinds september 2017 te Kostvliet

Samen met: Yvonne en onze dochters Evanne en Kim

Ervaring: registeraccountant bij diverse gemeenten

Beroep: financieel management / concern controller



Adoptie gedenksteen Robert Georges Heckmann

Vereniging de Hamerlanden voert gesprekken om het oorlogsmonument van Robert Heckmann te adopteren.

Deze Franse para kwam 75 jaar geleden om, bij een bevrijdingsactie in onze buurt.

Een werkgroep bestaande uit Klamer Bos, Heribert Delicaat, Martje Hogenesch, Ingrid van der Velde en Rense Schuurmans heeft zich ervoor ingezet een gedenksteen te plaatsen.

Dat gebeurde op zijn sterfdag 10 april.

De steen staat langs de Verlengde Grensweg tussen Gieten en Gasselte, bij de kruising met de Achterweg. Dit is vlakbij de plek waar Robert Heckmann het leven liet.

'We moeten niet vergeten dat deze jongen is gesneuveld voor onze vrijheid. Het is een van de laatste parachutisten die nog geen monument had', aldus Klamer Bos.

Vrijheid is een werkwoord
Vereniging de Hamerlanden voert op dit moment gesprekken met de leden van de werkgroep, teneinde het oorlogsmonument van Robert Heckmann te adopteren.

Hiermee wil de vereniging eer betuigen aan hen die het leven lieten voor onze vrijheid.

Daarbij is het belangrijk de verhalen uit de oorlog te delen met elkaar en door te geven aan volgende generaties. De drang naar vrijheid zit diep in onze genen en mogen we nimmer voor lief nemen. Vrede is broos en kostbaar en allerminst vanzelfsprekend.



Robert Georges Heckmann was 17 jaar toen hij in de nacht van 7 op 8 april 1945 boven Drenthe uit een vliegtuig sprong.



Bevrijdingsoperatie Amherst

Robert maakte deel uit van de bevrijdingsoperatie Amherst. 'Amherst' was een codenaam voor een actie van speciale Franse commando's die achter de Duitse linies voor verwarring moesten zorgen.



Foto van onbekende Franse parachutist met radioapparatuur in het bos bij Gasselte/Gieten. April 1945

Heckmann landde met zeven andere soldaten

op een plek tussen Eext en Anloo. Twee dagen later werd hij doodgeschoten aan de rand van Gieten.

Na te zijn opgegraven in Gasselternijveen op 24 september 1949 is hij in het bijzijn van zijn familie herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats van Pont-à-Mousson, zijn geboorteplaats (N.O. Frankrijk).

De adoptie van de steen houdt in: verzorging en onderhoud; op daartoe strekkende herinneringsdata kaars ontsteken en bloemenhulde. Tevens zal de vereniging, waar nodig, contact onderhouden met de familie van Robert G. Heckmann.

AVONTUUR

Voorzichtig schuif ik de deksel van het doosje af. Ik moet er *met mijn poten vanaf blijven*, volgens mijn oudste broer. Het is zijn kostbaarste bezit. Hij is met de anderen naar de kerk, ik hoef nog niet mee. Allerlei soorten poppetjes zitten er in. Ze zijn geel of zwart. De beeldjes zet ik in slagorde of ik maak er een optocht van. In heidense stilte.



In schaakclub 'Dus Toch' te Kostvliet buigen beide leden zich eens per week over de velden. Al meer dan 20 jaar. Nooit was een spel hetzelfde. Steeds kijken ze uit naar de maandagavond, ook al met het oog op de haring en whisky die ze elkaar dan serveren.

Eind 2020/begin 2021 verscheen er een serie op Netflix.

Een van hen heeft er naar gekeken:

- 'Nou een zogenaamd meeslepend drama. Stond wekenlang wereldwijd in de top. Na aflevering nr 1 raakte bol.com door de voorraad schaakspellen heen.'
- "Ik heb geen Netflix, maar in De Volkskrant las ik, dat er tussen Buenos Aires en Tokio geen schaakstukken meer te krijgen waren. Boekhandelaren moesten duizenden schaakboeken bij bestellen." Schakers en niet-schakers raakten in de



ban van *The Queens Gambit*.

Het leek of er een dekseltje verschoof en alom een stil avontuur tevoorschijn kwam.

Hoezo the Queen?

In Kostvliet gaan na een spelletje of twee de stukken in het kistje. Tijd voor het serieuze werk. 'Proost.' "Ook zo, proost." Een van de spelers leunt achterover en stelt:

- 'Eigenlijk is de rol van de Koningin, de Dame, raadselachtig. De koning mag zowat niks en de dame mag alles.'

De ander fronst en zegt:

- "Tja, zijne majesteit mag één stapje doen per keer; zijn gade op haar beurt kan alle velden overschaatsen."

- 'Hoe kan zij het machtigste stuk zijn geworden en topstatus hebben bereikt?'

- "Helemaal te gek als je bedenkt dat het hier in oorsprong om een oorlogsspel gaat."

De Paus is tegen

Ze weten beiden, dat het schaakspel naar een macho Europa kwam vanuit een Arabische machowereld. Hoezo dan een dame met meer macht dan de koning?

De vrouwenemancipatie stelde toen, zowel hier als daar, nog niet bar veel voor.

Mogelijk namen ridders op kruistocht het spel mee naar huis. Het werd hier onder de adel weergaloos populair.

De Paus pikte dat niet: het was een heidens spel en ook nog afkomstig van de islam, zijn aartsvijand.

In de ban doen? Nee, de adel liet zich niet afschepen.

De dame is geen dame

- "Een jaar of dertig geleden kocht ik in een gehucht in Turkije een set schaakstukken. Ze deden wel authentiek aan, niet te vergelijken met allerlei souvenirspul in de steden.

Er viel mij iets op. De koning (hier sultan) had naast zich een wel heel forse dame.

Als je haar kin-hoogte beziet en bij hem de tulband wegdenkt, valt op dat zij langer is.

Dat een vrouw naast hem als gelijke optreedt, is eigenlijk ondenkbaar. En dan ook nog groter en ongesluisd."

Openbaring

De verklaring is te vinden in de benaming voor dit stuk: *wazir* ook *firzan*, Arabisch voor vizier.

In Turkije, zeker na 1650, waren sultans onbeduidende figuren (zegt Noel Barber in *Lords of the Golden Horn*).

De vizier, zeg maar *eerste minister*, deelde er de lakens uit. Hij benoemde hoge functionarissen, onderhield contacten met buitenlandse ambassadeurs, voerde oorlogen.

Heeft mijn Turkse kleibakker de vizierfiguur aangepast aan het moderne schaakspel en er een vrouw van gemaakt?

Firzan had in de islamitische wereld buiten Turkije de betekenis van generaal.

- "Aha. Duidelijk: aan het front houdt de vorst zich gedeisd en laat het werk op het slagveld aan de generaal over.'

- "Dat verklaart het verschil in bewegelijkheid tussen koning en



Turkse schaakstukken ca. 1990

dame op het schaakbord."

Op Pinterest vinden we als illustratie hiervan, een afbeelding van de vizier als generaal naast de vorst met soldaten als pionnen.

Generaal wordt dame

- 'Hoe zit dat intussen met de vervloeking door de Paus?'

- "Die liet zich bij zijn eerwaarde neus nemen. Twee theologen spiegelde hem voor, dat *firzan* verwant was met het Engelse *virgin* en het Franse *vierge* en dus verwees naar de *maagd*, dus (!) de moedermaagd Maria.

Het schaakstuk koning kreeg een kruis op de kop en vertegenwoordigt op die manier de Kerk.

Naast hem staat de moedermaagd Maria, hoedster van de christelijke wereld. Beiden worden geflankeerd door de lopers (ooit raadslieden). Daar maakten ze bisschoppen van."

- 'Onze loper heet in Engeland *bishop*. Het gleufje in de kop verwijst ongetwijfeld naar de mijter.'

Om het beeld compleet te maken: de paarden symboliseren met de torens de ridderstand. De pionnen geven het gewone volk weer. Zie hier de middeleeuwse maatschappij: boeren, adel, geestelijkheid onder supervisie van de H.Kerk. Paus blij.

De macht van de dame wijzigen, lukte niet. Immers zo'n regel veranderen, betekent het hele spel aantasten.

Men kan zich, heiden of gelovige, onbezorgd wijden aan een potje schaak. Vanuit een doosje overspant dit avontuur de eeuwen, van Perzië in de oudheid tot en met Kostvliet in het digitale tijdperk. Al of niet met whisky en een haring.



Vizier naast vorst. Arabische, (Perzische?) schaakstukken

Mythe

Nee Karel, nee Karel, niet vandaag.

Nee Karel nee, al wil je nog zo graag.

D'r zijn van die dagen dat ik niks kan velen.

Ga maar liever schaken met de

interjectuvelen.. Annie M. G. Schmidt, 1969

Vraagt schaken meer intellect dan dammen? Waarschijnlijk is het andersom. Dammen is abstracter en je kunt meer zetten vooruit denken. Schaakstukken geven meer houvast. Met een hogere moeilijkheidsgraad heeft dit niets te maken. Wel duurt het een paar uur langer om de loop van de stukken te leren kennen, dan bij damschijven die onderling identiek zijn.

Operatie VAT BOVEN WATER

Het leek een olievat, deels in de modderbodem weggezak. Een duikersteam, professioneel uitgerust, had de onderwaterwereld opnieuw verkend, zodoende.

Op verzoek van de beheercommissie besloten Chiel van Leusden en ik tot berging van het gevaarte.

Duidelijk zat. In de noordwesthoek van het Zandgat op enkele meters uit de oever lag een bonk roest.

De 'coördinaten' opgegeven door de duikploeg waren even helder als de modder waarin we rondbaggerden. Baantjes trekken boven de vermeende

afzinkplek, steeds met een been verticaal als peillood, vergrootte de vindkans geenszins. Pogingen gestaakt.

Medio juli 2021 gingen we wederom te water.

Nu op basis van een schets van de situatie onderwater. Een kruisje gaf de plek aan van de verzonken schat. Als je er bovenop ging staan, luidde het, kon je net over het wateroppervlak heen kijken. Dan moest je wel van XXXL-formaat zijn. Dat haalden we net niet, bovendien keken we sowieso al over het water heen. Chiel snorkelde de diepte in en....bingo! Hij belegde een lijn om wat er uit de bodem stak.

Alle hens aan trek. Geen beweging in te krijgen.

'Thuis heb ik nog takelblokken liggen,' opperde ik.

Bleek een goede oppering.

Niettemin vereiste ontblubbering van het gevaarte bovenmenselijke spierkracht. Ook dat hadden we gelukkig in huis.

Wat jaren aan het oog van Kostvlies en omstreken onttrokken was geweest, bleek inderdaad een olievat. Leeg weliswaar, maar fraai uitgevoerd in vermiljoenrood, sienna en omber naturel.

En toen moest het kring nog de helling op van een metertje of 6,5.

We hebben hem - gratis mee te nemen - nog een dag aan de straat gezet.

Kijkers geen kopers.

Tja vakantietijd.

Ton Andringa



Monster van Loch Kostvlies machteloos op het droge.



Chiel aan het peilen. Waar ligt het, hoe diep in de modder, hoe vast te maken? Zit er nog wat in?



Zelfs met 3-schijfs takelwerk nog een hele hijs

Vanaf 2 m onder wateroppervlak ligt het monster, grotendeels weggezak in de bodem van het Zandgat.

Colofon

Doel van de Burenbrief is de onderlinge informatie en communicatie te bevorderen tussen buurtgenoten.

De redactie probeert onafhankelijk te zijn van clubs, stichtingen, verenigingen en overheden.

Delen van de Burenbrief, de groene pagina's, heeft de redactie gereserveerd voor mededelingen van Vereniging de Hamerlanden, vallend onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur.

De redactie beschikt graag over uw e-mailadres, dan bent u verzekerd van verdere - gratis - toezending.

Redactieadres: E: andringaton@gmail.com.

Kostvlies 41, 9462TP Gasselte