



BURENBRIEF

APRIL 2022

Wat mot dat peerd op die toren?



Van welke kant je de Gieter Brink ook nadert, je ziet hem fier in de zon staan te blinken: het gouden paard bovenop de kerk. Even prominent als die knol op de Martinitoren.



Gieter

Die torenpaarden als windvanen vind je volop in het noorden: 20 in Friesland en 22 in Groningen en Drenthe. Sterker: er is maar een-tje elders in het land: te Hengstdijk, Zeeland. Hoe is het ermee, naast Gieten, in onze regio? Gasselternijveen heeft ook een paard. Gasselte en Eext hebben elk een haan. Eelde heeft een haan op het torentje én een paard op het schip van de kerk.

Naast hanen, zie je meer wezens: adelaars en engelen. Okay, die hebben alle een soort vliegbrevet.

Hoezo een paard als windvaan?

Menig amateur-historicus verwijst naar benutting van paardentractie in de plaatselijke landbouw. Maar de hooggeplaatste paarden ogen bepaald niet als ploegpaarden of Belgische knollen. Eerder als opgetogen deelnemers aan een hippisch toernooi.



Eelde

Afgezien van het Gasselternijveense ros, staan ze allemaal op kerken die hoogbejaard zijn. Op zoek naar de oerpaarden-windvaan richten we ons maar eens even op kerken uit de Middeleeuwen.

Groningen en Drenthe hebben er samen 136, verspreid over stad en platteland.

Op 21 van deze middeleeuwen staat een paard.

Sneltest

Kerkbouw in de M.E. zal het werk zijn geweest van geestelijken en kerkvolk. Dit volk was weerbarstig. Voorouders hadden Bonifatius (in 754) overhoop gestoken, toen die nogal fors aan het bekeren sloeg.

Hoogste deugd was vanouds: moed en trouw op het slagveld, vergelding voor leed plus afschuw voor lafheid. De begrippen zonde en schuld kenden ze niet. Heldenstatus op aarde was het hoogste ideaal.

Dat alles stond haaks op het christelijk ideaal van verzoening, vroomheid, hebt uw vijanden lief en beloning in de hemel na een berouwvol leven. De weerstand tegen het christendom bleef lang bestaan. Historici stellen dat het christendom een oppervlakkig laagje bleef tot aan de reformatie, zeg 1550. Het was tot dan slechts aangeslagen bij de aristocratie. Dat krijg je, als je snelbeking toepast. En zulks deed Karel de Grote in dit deel van zijn rijk, onder de leus:

Dopen, of kop d'r af. En aan het werk maar weer.

Taaie rituelen

Pastors bleven nog eeuwenlang knokken tegen de heidense gebruiken bij het 'gewone' volk, zoals Germaanse grafrituelen, heldenverering, ontzag voor de dondergod, afweertekens tegen onheil, zoals glimballen of een haan op dak of toren.*)

Sommige tradities bleken taai, getuige onze kerstbomen, oudejaarsgeknal en paasvuren. De Keltisch-Germaanse **lentegodin** Astarte had als attributen: hazen en (verstopte) eitjes. Easter en Ostern zijn verbasteringen van Astarte. De Kerk ging na 350 jaar christendom zich maar aanpassen. De paus liet Kerstmis samenvallen met de jaarwendeviering en Pasen met het lentejoelfeest op de zondag na de eerste lente-volle-maan.

Maar er gebeurde nog iets...en daarmee verschijnt het paard op de kerktoren.

De Kerk wist de Germaanse heldencultus om te buigen tot heiligenverering.

*) *In Rolde is de haan gekerstend tot engel met bazuin.*



Rechts: enkele windvanen, resp. van Gasselternijveen, Peize, Beerta, Nw Beerta, Scheemda, Schildwolde, Westeremden, Eenum, Schildwolde

Heilige helden

De vroegst bekende heiligen zijn o.a. St Joris, St Martinus, St Patrick, St Olav, St Bavo naast Karel de Grote en nog een handjevol. Het waren allen strijders tegen het Kwaad (vaak weergegeven als draak) en ze worden uitgebeeld te paard met zwaard of lans. St Martinus vereren we nog steeds en dat met lampionnen.

← St Joris inspireerde tot het verzets- en oorlogsmonument op het Martini-kerkhof te Groningen. De verslagen oorlogsdraak uitgehakt in de sokkel.



Het dak op

Na zoveel eeuwen blijken pre-christelijke items nog steeds actueel. Het is goed voorstelbaar dat, net als wij, ook de oppervlakkig bekeerde middeleeuwer vasthield aan vertrouwde heidense denkbeelden. Vaststaat dat onze voorvaders Wodan als Oppergod vereerden. Volgens de mythe is hij gehuld in een rode mantel. Gezeten op de schimmel Sleipnir dendert hij door het zwerk en over de daken.

Zijn helpers zijn twee raven die hem informeren over het gedrag van de mensen. Soms draagt Wodan een herdersstaf. (Zoals later St Nicolaas.) **Op de hoge, hoge daken kon de middeleeuwse torenbouwer zijn verering gestalte geven.** Zonder ruiter inderdaad. Een heidense god op een kerk ging wat te ver.



Wodan



Peerd op de torenspits — *vervolg*

Een paard als symbool van de landbouw op een middeleeuwse toren zetten, zou schaamteloze kapsones geweest zijn.

In de Middeleeuwen was het paard het transportmiddel voor de adel. Die edelen waren er ook niet vies van er mee te pronken als prestigeobject. We zien dat in onze tijd ook, nu met speedbootjes en superjachten.

De aristocraat identificeerde zich met zijn paard: ridder, Reiter, chevalier, caballero, elk verwijst naar de functie als ruiter: eigenaar/berijder van een paard.



De boer liet het wel uit zijn hersens een paard voor kar of ploeg te spannen.

Wat moet trouwens een akkerbouwer met een dravend, laat staan galoperend strijdros?

De boer gaat voor de os, want die haalt een topsnelheid van max 4 km per uur. Prima voor je ploeg. Een os had veel meer trekkracht, was handzamer en vooral voordeliger dan een paard. Zie voor toen geldende prijzen de tabel.

De bronnen zijn wetten die dateren van rond 850. Lex Ribuarica was van kracht in het midden-rivierengebied van Nederland; de Ewa in de aangrenzende Rijnstreek.

Bron	Dier	Zilveren penningen
Lex Ribuarica	paard	252
	merrie	108
	os	72
	koe	36
Ewa ad amorem	hengst	252
	ruin	252
	os	72
	koe	72

Er is nog een gans andere reden voor de os-voorkeur. Uit vrij recent onderzoek blijkt, dat paarden uit de late Middeleeuwen een gemiddelde schofthoogte hadden van 130 á 135 cm.*) Nou en? Wel, vandaag de dag is dat een krappe tot redelijke maat voor een pony .

Ivanhoe

Inderdaad een paard als een pony. Ivanhoe ten strijde op een soort van fjordenpaardje? Zeker. Gelukkig voor hem was een doorsnee edelman destijds een decimeter of anderhalf korter dan Willem-Alexander.

Gaandeweg gingen ridders zich zwaarder bepantseren: maliënkolder werd harnas. Fokkers reageerden door te focussen op grotere paardentypen.

Pas na 1350 verschijnen de eerste paarden van boven 1,63 m. (De huidige paardensport gaat uit van 1,70 m.) Helemaal aan het eind van de Middeleeuwen komt ook het trekpaard enigszins aan zijn trekken. Hoe dan?

Revolutie bij de strot

Rij- en trekdieren werden sinds oude tijden aangespannen met een keelriem. Zwaardere belasting betekende afknijpen van halsaders en zelfs luchtpijp. De uitvinding van de borstriem en later van het schoudergareel



(toegepast na de 12de eeuw) vergrootte volgens deskundigen het trekvermogen met 50 á 70 %.

Schoudergareel (Breughel 1595)

Dat bracht een ware economische en maatschappelijke revolutie teweeg.

Die verandering bevorderde (volgens een hypothese) krachtig het verdwijnen van de slavernij in Europa.



Zo is het mogelijk om via een windvaan te Gieten een segment uit onze maatschappijgeschiedenis te ontvouwen.

Ton A.

Spreading paardenwindvanen op kerktorens

Uit: kerkvaan.nl



DIERENMANIEREN

'We zijn belazerd', schreeuwt Yali. Hij weet het nu zeker; die ontwikkelingsambtenaren en christelijke bekeerders zijn doortrapte leugenaars.

Yali is sergeant in het Australische leger op New Guinea, een uitstekende militair en wijze Papoea. Hij mocht op dienstreis naar Australië.

Zogenaamd als beloning, maar stiekem bedoeld om de Westerse zegeningen te promoten. De modernisering in *the bush bush* liep wat stroef namelijk.

Het pakte wat anders uit. Yali was niet bar onder de indruk van de wegen, wolkenkrabbers, fabrieken. Maar wel van wat hij zag in het Queenslandmuseum. Ceremoniële maskers van zijn volk waren zorgvuldig achter glas opgeborgen en werden aan devoot fluisterende bezoekers getoond. Zendingen hadden het 'werkhuizen van de duivel' genoemd.

Op de muren was afgebeeld hoe mensapen evolueerden tot mensen. Predikanten zeiden dat Adam en Eva de voorouders van de mens waren. De blanken geloofden dat zelf dus niet, maar hadden wel de Papoea's listig overgehaald de totems af te zweren, die hun verwantschap met de natuur representeerden.

In de dierentuin te Brisbane werden de wonderlijkste dieren vereerd met overdaad aan voedsel, geriefelijke onderkomens en zelfs medische zorg. Bij de kassa brachten bezoekers hen een geldelijk offer. 'Onze woud- en jachtgoden verzekerden ons altijd van jachtbuit. Wij brachten hen daartoe offers. De blanken verboden ons dat, op straffe van zonde.'

Yali had ons moeten zien.

In Assen wacht ons bij het station een briesende hellehond op, we hebben standbeelden voor dieren opgericht, straten dragen dierennamen. In Leeuwarden vereren ze een paard en een koe als voorouders van de Friezen. Drenthe heeft talloze hondentrimsalons en dierenbegraafplaatsen. In Smilde is dierencrematorium. Tiel heeft een dierenuitvaartverzorging. Kerken lopen leeg. Dierenverering als cultus groeit.

Zie de laatste pagina van deze Burenbrief.

*) Engelse archeologen (Univ. Exeter) onderzochten botten van ruim 2000 middeleeuwse paarden.



Deelnemers klootschieten (gedeelte)



Jeugdig klootschiettalent

Klootschieten

Op zondag 27 februari hebben een aantal leden de pre-corona traditie hervat van het 'af-en-toe' klootschieten. Gezelligheid staat voorop, ook al vinden we het allemaal erg fijn als we een goede worp hebben: beter dan de 'tegenpartij'.

Na deze frisse wandeling ging het naar de Wiemel voor koffie, of chocolademelk. Ook een traditie. Daarbij nam voorzitter Hans Haerkens het woord.

Uitluiden Beheercommissie

De voorzitter sprak de leden van de Beheercommissie uitvoerig toe met een dankwoord voor het vele en belangrijke werk dat zij hebben verricht rond het Zandgat. De Beheercommissie kan nu een streep zetten onder de werkzaamheden. Dat zal bekrachtigd worden met een etentje, zodra alle Leedergelden binnen zijn.

Uitreiking insigne

Expliciet uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze gelegenheid waren de ereleden van de vereniging. Het bestuur had een verrassing voor hen in petto.

Ton Andringa, Ariën Doijer, Lucas Venema en Ben Verburg kregen een erelid-insigne opgespeld. Het is een blijvend zichtbaar dankbetoon voor hun initiatief destijds de vereniging op te richten, gevolgd door hun aanhoudende inzet.

Glunderend, respectievelijk zeer tevreden ging eenieder huiswaarts.

Marjan Doijer, secr.

Kostvlies
8 april 2022



THE LAST POST. EERBETOON AAN ROBERT HECKMANN († 17 jaar)

**Belangstellenden uit de buurt, provincie en Frankrijk.
Delegaties, organisatoren, toespraken, kransen.
En een veteraan, zwijgend, turend over de landerijen.**

Mogelijk staat hij stil bij de herinnering aan het élan, waarmee hij destijds het besluit nam vrijwillig dienst te nemen. Zoals Robert en anderen van zijn regiment dat ook deden....en de duizenden jongens uit Polen, de VS, Canada, waar toen complete eindexamenklassen er voor kozen het uniform aan te trekken.

Ongetwijfeld denkt hij aan de gluiperd, die op zondagmorgen onder kerktijd zich naar de fabriek van Udem in Gieten repte. *Even het Duitse detachement daar op de hoogte stellen.* Om het handjevol para's 'uit te schakelen', dat ook zijn bevrijding beoogde.

Gaf Robert zijn leven, of werd het hem afgenomen? Door wie?

Door Duitse jongens die misschien net zo misleid waren, als Tsjetsjenen die nu op Ukraïners schieten? Of door vaderlanders, die welbewust de kant van Hitler kozen. Soms uit puur eigenbelang.

In Drenthe waren er nogal wat van, bijna evenveel als verzetsmensen, die net als Robert Heckmann en de zijnen, een risico aangingen, dat hun het leven kon kosten.



HAMERLANDER VAN HET JAAR

Hans Haerkens, voorz.

Een vereniging gedijt bij de gratie van enthousiasme bij de leden. Daaraan ontbreekt het niet binnen de gelederen.

Een enkel lid mag nochtans wel eens de eer te beurt vallen, dat zijn of haar inzet extra aandacht en erkenning krijgt.

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 21 april jl. heeft de voorzitter daarom voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging de titel 'Hamerlander van het jaar' ingesteld en ook toegekend.

Het is een titel die recht doet aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de groei en bloei van de vereniging en veelal buiten het zicht van de publieke schijnwerpers. Theo ten Cate verwierf deze eretitel als eerste.



Theo ten Cate verneemt zijn uitverkiezing.

Theo is naast een actief lid vanaf het eerste uur lid geweest van de Beheercommissie Zandgat. Hij was de financieel eindverantwoordelijke voor de juiste besteding en verantwoording van de Leader gelden. Het binnenhalen van deze subsidie (€ 57.750,-) betekende een hindernis overwinnen van afschrikwekkende hoogte. Dat wil niet zeggen dat daarna de finish als vanzelfsprekend bereikbaar was.

Theo bevocht de zeer complexe regeling van Brussel met vasthoudendheid, engelengeduld, administratief vernuft, een accountant-proof mindset, een vrolijk gemoed, een nooit bij de pakken neerzittende mentaliteit, een jaloersmakende creativiteit en een ontwapenende assertiviteit (om maar enkele eigenschappen te noemen die we bij Theo herkennen).

Unaniem is het bestuur van mening dat Theo ten Cate de titel van 'Hamerlander van het jaar' toekomt.

Een diepe buiging.

GEDEPUTEERDE NELLEKE VEDELAAR GENIET VAN HAMERLANDENROUTE

Op 19 maart bracht Nelleke Vedelaar, gedeputeerde cultuur van Drenthe, een werkbezoek aan De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Het lag voor de hand dat men deze gelegenheid deels benutte met het wandelen van de Hamerlandenroute 2.0. Meer dan elders laat de route zonneklaar de hoogteverschillen zien in het Hondsruggebied. Vrijwilligers hebben de route ruimschoots bewegwijzerd en ondersteund met landschapsbeschrijving middels een app.

De gedeputeerde liet zich uitgebreid informeren over de omgeving, de toekomstplannen en nam kennis van de oogst aan vele uren vrijwilligerswerk die de route tot een succes maken.



Van li. naar re.: Hans Haerkens (voorzitter Ver. de Hamerlanden), Nelleke Vedelaar (gedeputeerde provincie Drenthe), Leo Bouwmeester (projectmedewerker Geopark De Hondsrug) en Cathrien Posthumus (directeur Geopark De Hondsrug).

VOORTGANG WERKGROEP 'SNELHEID MINDEREN KOSTVLIES'

Sinds december 2021 is de werkgroep 'snelheid minderen Kostvlies' aan de slag met het bevorderen van de verkeersveiligheid van Kostvlies en omgeving.

Gedegen onderzoek dat verdere uitbreiding behoeft in nauw overleg met gemeente, provincie, politie, buurt en weggebruikers vraagt veel energie en een zekere mate van doorzettingsvermogen.

Nieuwe snelheidsmetingen liggen in het verschiet. We hebben moeten vaststellen dat het vraagstuk van de verkeersveiligheid bijzondere aandacht behoeft.

Sommige weggebruikers hebben grote moeite met het respecteren van gematigde snelheden om zich van A naar B te verplaatsen. Voor hen zijn de rechttoe rechtaan wegen van Kostvlies en parallelle wegen een soort racebaan. Een open uitnodiging het gaspedaal in te drukken. Overigens zonder noemenswaardige tijdwinst maar wel met veel ergernis en frustratie van andere weggebruikers tot gevolg.

Te vaak ontstaan ronduit gevaarlijke situaties voor wandelaars, fietsers, omwonenden, spelende kinderen. Het is wachten op de grote klap. Die willen we voor zijn.

De werkgroep 'Snelheid minderen Kostvlies' rapporteert regelmatig over haar vorderingen. Ze houdt zich aanbevolen voor uw raadgevingen en inbreng.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april heeft de werkgroep een korte terugkoppeling gegeven na een uitgebreide buurtconsultatie op 17 februari.

Het contactadres van de werkgroep is rmvveenen@hetnet.nl

HAMERLANDENROUTE 3.0 VORDERT

De werkgroep Hamerlandenroute 3.0 werkt gestaag aan het nog aantrekkelijker maken van de Hamerlandenroute.

Een route die Kostvlies en omgeving smoel en profiel geeft.

Het tracé van de route blijft hetzelfde. Nieuw zijn extra elementen die de gebruiker zullen verleiden tot een nog grotere belevenis, nog meer wandelplezier, meer interactie met de omgeving, meer kennis van het landschap, de geologie en de geschiedenis.

Gezocht wordt naar verbindingen met het Hunebedcentrum, het ontrafelen van de geschiedenis van de spoorlijn, de betekenis van de Hunze voor de ontwikkeling van de regio. Hierbij zullen we een beroep doen op de inzet en inspanningen van onze leden, bijdrages in natura, support van onze strategische partners en financiële steun van andere (markt-)partijen.



ERELID-INSIGNE

Zondag 27 januari jl. na afloop van het Klootschieten reikte de voorzitter vier erelid-insignes uit.

Samen met Janne Terink hebben we het ontwerp gemaakt. Janne heeft het uitgevoerd. Zij is edelsmid in Borger. In het erelid-insigne is geprobeerd de verbindende elementen van onze vereniging bijeen te brengen.



De basisvorm is daarom rond om de verbondenheid tot uitdrukking te brengen.

De Hondsrug en de meanders van de Hunze zijn twee kenmerkende elementen van ons werkgebied. Ze zijn zichtbaar in de vorm van een natuurlijk glooiende lijn.

Cultuurelementen, zoals het Ravijn, maar vooral de steile wanden van het Zandgat zijn vervat in de gehoekte structuur rechtsonder. Die hebben de menselijke hand nodig om niet af te vlakken. De verwerving en ontwikkeling van het Zandgat waren voor de vereniging essentieel. Vandaar de prominente plek van dit beeld in de voorgrond.

De connectie met de gemeenschap, en in het bijzonder het vóór deze gemeenschap ontwikkelen en ontsluiten van de natuur komt tot uitdrukking in de karakteristieke vorm van de route-paal zoals langs de Hamerlandenroute gevonden wordt, met daarop natuurlijk de hamer als referentie naar de verenigingsnaam.

Dat dit niet ten koste gaat van diezelfde natuur, en dat deze uiteindelijk voorop blijft staan, blijkt uit het feit dat de voorgrond bestaat uit natuurlijke elementen, zoals grashalmen, paddenstoelen, paardenbloemen, wellicht zelfs een eekhoorn. Deze details zijn aangebracht in de eindafwerking met de hand, en dus uniek voor elk van de spelden.

Gerco Onderwater

ZATERDAG 19 MAART WAS DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG

Dit jaar was hemmeldag weer in het voorjaar. Het gras in berm en sloot was nog nauwelijks gegroeid. Het zwerfvuil was dus goed zichtbaar.



Zeven vrijwilligers liepen drie routes. Dat betekende dat zij langs (bijna) alle wegen in het werkgebied van de Hamerlanden het zwerfvuil verzamelden. Er was nu duidelijk meer zwerfvuil dan vorig jaar in september. Dit jaar was de opbrengst 7 volle vuilniszakken.

Aan het eind van de ochtend parkeerden de zakkenvullers de zakken bij de Semslanden en streken neer voor de nazit.

Grietinus Plat

GROENPLOEG

Vereniging de Hamerlanden heeft een overeenkomst met de Gemeente over het onderhoud van de bosranden langs het oude spoortracé van Grensweg tot Hunze.

Er is in overleg met Landschapsbeheer Drenthe een vijfjarenplan opgesteld voor dit gebied. Daarnaast verzorgt de Groenploeg in samenwerking met het Drentse Landschap het bomenbeheer rond het Zandgat.

Behaalde resultaten in het afgelopen seizoen:

- Grietinus Plat heeft in december zijn zaagcertificaat gehaald.
- De Groenploeg heeft nu drie gecertificeerde zagers.
- Deel 1 van het vijfjarenplan (van Spoorbrug tot halverwege Gasselte)



is succesvol afgerond. De Groenploegers hebben in dit gebied voornamelijk *Amerikaanse vogelkers* verwijderd.

- De zagers hebben langs de spoordijk van Grensweg tot Hunze bomen verwijderd die een gevaar vormen d.w.z. kans op vallende takken.

Dit verwijderen gebeurt elk jaar, nadat Landschapsbeheer Drenthe heeft aangegeven welke bomen een gevaar vormen voor fietsers en wandelaars.



In het Hamerlanderhout heeft een houtfirma grootschalig bomen geveld. Een deel van het hout is blijven liggen voor de vereniging. Dit is in totaal 23 m³ en verkocht aan leden van de vereniging.

De Groenploeg bestond dit seizoen uit de volgende vijf personen:

Anna Siebenga, Maria Kraak, Harm Jaap Roetman, Johan Inpijn, Grietinus Plat

KOSTVLIES RUIMT OP

Tijdens het bloemschikken kwam de vraag: gaan we nog een keer een rommelmarkt houden? Inmiddels is het al drie jaar geleden dat we in Kostvliet een rommelmarkt/garagesale gehouden hebben. Wij (Akky, Els, Marjan) pakken de handschoen op en organiseren bij voldoende animo, weer een garagesale in september. Bewaar dus je spulletjes die je kwijt wilt nog even, zodat je in september los kunt gaan. Jullie horen van ons!





NL-DOET 11 MAART 2022

Na een kopje koffie snel aan het werk.

Een groep heeft zich beziggehouden met bemesten van fruitbomen: kruiwagens met paardenmest laden, kruien en omkiepen bij elk der bomen.

Bomen blij.

Het plaatsen van de naambordjes bij de fruitbomen.

Twintig keer een gat boren, paaltje erin zetten en het naamplaatje (recht) op de paal plakken.

*Bramen snoeien:
traditioneel en met een motortje*

Anderen gingen aan de slag met:

- . vlinder van het insectenhotel rechtop zetten
- . banken voorzien van een nieuwe laag lijnolie
- . bramenstruiken terug snoeien
- . QR-bordjes beter vastzetten
- . deksel van de waterput repareren
- . afrastering van de varkens herstellen
- . plakaten van Kern met Pit en Leader bevestigen
- . zandheugel aan de waterkant afsteken

**Bij koffietijd waren de meeste klussen klaar;
rond 14:00 u was al het werk volgens plan voltooid.**



Vlinderherstel



RONDON HET ZANDGAT

Bloembollen

Vorig jaar hebben we tijdens Burendag bloembollen geplant. Gelukkig lieten eind februari de boerenkrokussen zich zien. De sterhyacinten en buishyacinten bleven uiteindelijk niet achter. De meeste bollen die al een jaar eerder de grond ingingen, zijn in hun tweede seizoen ook weer bovengekomen. Nu is het de bedoeling dat ze zich gaan vermeerderen.

Aanplant achter nr. 43

Inmiddels hebben de mensen van Het Drentse Landschap de grasmat achter het hek van KV 43 weggefreed. Vervolgens hebben ze er 200 bomen en struiken geplant: 'bosplantsoen' en een rode beuk. De bomen waren haast niet de grond in te krijgen vanwege grote aantallen keien en brokken bouwstenen. Pet af voor de HDL-werkers.

Varkens

De Japanse Duizendknoop is nog niet uitgeroeid. Half april kwamen de eerste rode blaadjes weer boven de grond. De varkens zijn al weer aan het schoffelen.

Waterput

Het deksel van de waterput (naast de jeu de boules baan) is gerepareerd en voorzien van een cijferslot. In de put liggen jeu de boules ballen en een schaakspel. Leden zijn vrij dit spelmateriaal te gebruiken: stuur even een appje of een mail naar de secretaris van de Vereniging voor de code van het cijferslot.



Paardenpoep bomensnoep



DIERENVERERING



Mannes, Assen



Dagho

Voorouderverering Leeuwarden



Us Mem



Op een voetstuk in Den Haag



Hoge Veluwe



Zwanen, Harderwijk



Groningen, bij de kathedraal



Wisent, Groningen



Geparkeerde beer



Hondeke Pis, Brussel



Verkeershond te Loon

Colofon

De redactie probeert *onafhankelijk* te zijn van clubs, stichtingen, verenigingen en overheden.

Delen van de Burenbrief heeft de redactie gereserveerd voor mededelingen van Ver. de Hamerlanden, vallend onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur (groene steunkleur plus verenigingslogo).

Gratis toezending op mailadres.
Redactieadres: andringaton@gmail.com
Kostvliet 41, 9462 TP Gasselte